

## Vraag het aan Morya



### Probeer objectief te kijken naar de ander

“Het is heel belangrijk dat je de stille een plaats geeft in je eigen leven om de dingen te kunnen zien zoals ze zijn.

Het is niet altijd gemakkelijk om de ander te zien zoals die is, want soms doet de ander zich op een bepaalde manier voor en dat brengt verwarring in de mens. Er zijn mensen die heel vriendelijk naar voren komen, maar als je ze beter zou kennen, zou je zien dat ze niet zo vriendelijk zijn maar eigenlijk iets van je willen en dat willen kan je niet zien.

Durf dus te kijken naar de mens, naar de diepte van de mens. Wanneer er dingen aanwezig zijn die niet mooi zijn, moet je het proberen te zien door objectief te zijn, door te zeggen van: “Zo is het en ik laat het ook toe op deze manier.”

Als je weet dat je los kan staan van de andere mens is dat gemakkelijker.”

A handwritten signature in blue ink that reads 'M. Morya'. The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven”  
(uit hoofdstuk 9: ‘Krachten verzamelen om vooruit te kunnen’) © Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Online advies nr. 438

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



-----  
-----